

Spreekwoorden en gezegdes

Thema: eten

Verbind de spreekwoorden met de betekenis.

Serie 1

- Met lange tanden eten. ●
- Van twee walletjes eten. ●
- Boter op je hoofd hebben. ●
- Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. ●
- De kaas niet van je brood laten eten. ●
- Met de gebakken peren zitten. ●
- De hond in de pot vinden. ●
- De krenten uit de pap vissen. ●

- Voor jezelf opkomen.
- Ergens voor moeten opdraaien.
- Eten zonder eetlust te hebben
- Iemand ergens van beschuldigen, terwijl je het zelf ook doet.
- Te laat komen voor het eten.
- Het beste eruit halen.
- Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.
- Voordeel willen hebben van twee partijen.



Serie 2

- Eieren voor je geld kiezen. ●
- Op eieren lopen. ●
- De appel valt niet ver van de boom. ●
- Met de neus in de boter vallen. ●
- Op alle slakken zout leggen. ●
- Iets met een korreltje zout nemen. ●
- Boontje komt om zijn loontje. ●
- Ergens geen kaas van hebben gegeten. ●
- Een koekje van eigen deeg krijgen. ●

- Het gedrag van kinderen lijkt vaak op dat van hun ouders.
- Met weinig genoeg nemen, omdat je anders niets hebt.
- Er niets van afweten.
- Eigen schuld, dikke bult.
- Het goed getroffen hebben.
- Voorzichtig zijn.
- Overall een probleem van maken.
- Iets krijgen wat je zelf voor een ander had bedacht.
- Iets niet helemaal serieus nemen.



Serie 3

- Als warme broodjes over de toonbank gaan. ●
- Daar lusten de honden geen brood van. ●
- Een appeltje voor de dorst hebben. ●
- Water bij de wijn doen. ●
- Boter bij de vis. ●
- Zoete broodjes bakken. ●
- De een zijn dood, is de ander zijn brood. ●
- Dat is geen zuivere koffie. ●

- Iets achter de hand hebben, voordat er slechtere tijden aanbreken.
- Het ongeluk van de een, kan het geluk van de ander zijn.
- Dat is schandalig.
- Iets verkoopt heel erg goed.
- Het is geen eerlijke zaak.
- Een compromis sluiten.
- Meteen betalen bij levering.
- Aardige dingen zeggen om een goede indruk achter te laten.

